

ΝΕΟ-ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΦΑΡΜΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ
ΓΙΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΦΑΡΜΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ



Η φύση δεν διδάσκεται τίποτα από κανένα. «**Φύσις πάντων αδίδακτοι**» (Περί Τροφής 39). Ο Ιπποκράτης να σε μια διαφωτιστική ανακάλυψη αναφέρει ότι η φύση χωρίς καμιά προεκπαίδευση και καμιά διαφώτιση κάνει ό,τι πρέπει. «Φύσις νόσων ιατροί... απαίδευτος η φύσις εούσα και ου μαθούσα τα δέοντα ποιεί» (Περί Επιδημιών Στ', ε,1) [1]. Ο Ιπποκράτης διαπιστώνει την επάρκεια της φύσης και το γεγονός ότι η γη έχει παντοειδείς και αναρίθμητες δυνάμεις (θεραπευτικές).

Όλη η Αλήθεια πρέπει να βγει στο Φως.

Ο Δρόμος προς την Υγεία

www.naturopathy.com.cy είναι μια ιστοσελίδα που λειτουργεί κάτω από την εποπτεία του Δρ. Ανδρέα Νικολάου / Καθηγητή & Διευθυντή Νέο-Ιπποκρατικής Σχολής Κύπρου . Είναι αφιερωμένη στον Ιπποκράτη στις Μεθόδους Φυσικής Πρόληψης και Θεραπείας.

Η Υγεία μέσω της Νέο-Ιπποκρατικής Σχολής κτυπά την πόρτα κάθε ανθρώπου που πιστεύει στην υγεία και την αναζητά μέσω της αληθινής γνώσης. Μην την αγνοήσετε. Εκπέμπονται σήματα κινδύνου! Κτυπάει το ξυπνητήρι της προσοχής σας! Συμμορφωθείτε -Διορθωθείτε- για να σωθείτε.

Αγαπητοί ιατροί, φαρμακοποιοί, μαθητές και υποψήφιοι μαθητές της Νέο-Ιπποκρατικής Σχολής

Μη παίζετε με τη ζωή των συνανθρώπων σας κορόνα γράμματα. Η υγεία δεν αγοράζεται αλλά αποκτάται. Η αρρώστια και δυστυχία οφείλονται στην παράβαση των νόμων της υγείας και της ζωής, των νόμων της φυσικής πρόληψης και θεραπείας και όχι των Νόμων των φαρμάκων. **ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΠΛΩΣ ΜΕΤΑΘΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΚΗ ΗΜΕΡΑ.** Πόνοι που έχουν καταπιεσθεί είναι πόνοι που έτσι απλά έχουν αναβληθεί -που θα επανέλθουν.

Στόχος μας είναι η ενδυνάμωση των ατόμων για να κάνουν θετικές αλλαγές στη προσωπική τους υγεία και να προσφέρουμε σωστές πληροφορίες υγείας που θα οδηγήσουν στην πιο υγιεινή επιλογή και στο δρόμο προς την υγεία.

Στόχος μας είναι να χαράξουμε μια καινούργια πορεία στα θέματα Υγεία, Πρόληψη και Θεραπεία.

Αγαπητέ αναγνώστη λέγεται ότι στον πόλεμο και σε κάθε διένεξη το πρώτο θύμα είναι η καημένη Αλήθεια. Αυτό που έχει συμβεί στην εποχή μας και που αφορά τον άνθρωπο, την υγεία του, την πρόληψη και θεραπεία των ασθενειών του. Είναι γεγονός ότι εξαιτίας των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων, και της επιστημονικοφανείς η υγεία του κόσμου άδικα εκφυλίζεται, καταστρέφεται και λεηλατείται.

Η μεγάλη επιστήμη της Φυσιοπαθητικής Υγιεινολογίας ομολογεί την αλήθεια όταν παρουσιάζεται γυμνή. Είμαστε μια εκφυλισμένη ανθρωπότητα και εκτροχιασμένη από τους νόμους της Υπέρτατης των πάντων Δημιουργίας και Παντοδυναμίας του Θεού από την οποία προέρχονται οι νόμοι της φύσης και της λογικής.

Οι φυσικοί νόμοι είναι πάντοτε σταθεροί, των οποίων οι λειτουργίες μένουν αμετάβλητες, εναρμονισμένες προς τους νόμους που τους διέπουν και στον απόλυτο έλεγχο του Παντοδύναμου Θεού, από τον οποίο δεν μπορούν να διαφύγουν. Οι αιώνιες λειτουργίες είναι τόσο σταθερά προσηλωμένες στην ενέργεια τους όσο και τα ουράνια σώματα στην τροχιά τους.

Αγαπητέ αναγνώστη η Νέο-ιπποκρατική Σχολή αναλαμβάνει να πληροφορήσει τον σύγχρονο άνθρωπο του σημερινού τεχνικού ψευδοπολιτισμού πως υπάρχουν κάποιοι Νόμοι που διέπουν την ζωή και την υγεία, την πρόληψη και τη θεραπεία και πως δεν είναι δυνατόν να υπάρξει γνήσια υγεία, ευημερία, και ορθοφροσύνη, γνήσια ανθρωπιά, και ένας γνήσιος πολιτισμός χωρίς υπακοή στους Νόμους του Θεϊκής Δημιουργίας.

Η υγεία δυστυχώς δεν κερδίζεται με λόγια και με χημικά χάπια.



Ούτε βέβαια με το σε παρακαλώ γιατρέ μου κάνε μου μια ένεση να γίνω καλώ, να τρώω και να πίνω ότι θέλω, όποτε θέλω, και όπως θέλω! Αποσκοπούμε στην επιμόρφωση και διαφώτιση του κοινού σχετικά με τα ωφέλη της φυσικής διαβίωσης, της φυσικής πρόληψης και θεραπείας και τις επικρατούσες λανθασμένες αντιλήψεις και τόσες άλλες συνήθειες που σχετίζονται που σχετίζονται με την πρόληψη και την ριζική θεραπεία των εξοντωτικών ασθενειών που εκφυλίζουν τον σημερινό δήθεν πολιτισμένο άνθρωπο.

Θέλουμε να μεταφέρουμε ένα μήνυμα στην ανθρωπότητα πως η υγεία κτίζεται με τη σωστή χρήση και όχι με την κατάχρηση των ομαλών παραγόντων της ζωής. Θέλουμε να τονίσουμε στο σημείο αυτό οι υγιεινοί παράγοντες δεν μπορούν να αντικατασταθούν. Δεν μπορούμε να ανακαλύψουμε οτιδήποτε αντικαταστατό της φυσικής υγιεινής τροφής, του καθαρού αέρα, νερού, της κίνησης του σώματος, της ανάπαυσης η του ύπνου. Βασική αρχή μας είναι ότι κανένας γιατρός, **κανένα φάρμακο, κανενός είδος γιατρικό η θεραπεία** οποιασδήποτε φύσεως δεν μπορούν να θεραπεύσουν μια οποιανδήποτε ανωμαλία του σώματος και του πνεύματος. Απλούστατα γιατί το σώμα διαθέτει έμφυτες αυτοθεραπευτικές δυνάμεις που πετυχαίνουν αλάνθαστα το έργο της ίασης και αποκατάστασης της υγείας όταν **τα αιτιολογικά της αρρώστιας**, απομακρυνθούν και οι βασικές ανάγκες της ζωής ικανοποιηθούν σε μια σχετική προσαρμογή, για να ανταποκριθούμε στις τρέχουσες απαιτήσεις του άρρωστου εξασθενημένου οργανισμού.

Υπάρχουν ωστόσο ορισμένες περιπτώσεις που η βοήθεια και συνδρομή της Χειρουργικής ακόμα και των πιο δυνατών φαρμάκων είναι επιτακτική. Η χειρουργική και τα φάρμακα είναι ιατρικά μέσα που παραδέχεται η φυσιοπαθητική θεραπευτική προσέγγιση **εφόσον βέβαια καθίστανται αναγκαία σε ορισμένες περιπτώσεις**. Στην περίπτωση δε των φαρμάκων είναι αποδεκτά μόνο στις περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών για να ανακουφισθεί ο πάσχων από τον αβάσταχτο πόνο.

Ναι στις επείγουσες αυτές περιπτώσεις είμαστε αναγκασμένοι να επιλέξουμε μεταξύ των δύο κακών το καλύτερο για να δώσουμε την ευκαιρία στο σώμα να αντιδράσει με τις έμφυτες αυτοθεραπευτικές του δυνάμεις.. Να επιλέξουμε μεταξύ θανάτου και αβάσταχτου πόνου και των σοβαρών επικίνδυνων παρενεργειών των φαρμάκων.

Δεν καταπολεμούμε την γνήσια Ιατρική αλλά την Καταχρηστική οικονομικοποιημένη Ιατρική η οποία στηρίζεται στην δημιουργία εξαρτημένων ασθενών στα φάρμακα και ναρκωτικά.

Δεν θα παραλείψω να αναφέρω τα σοφά λόγια του Άγγελου Τερζάκη μεγάλου Έλληνα Λογοτέχνη και Συγγραφέα ο οποίος γράφει τα εξής: « Ένας κόσμος ολόκληρος έχει ριχτεί ολόσωμος σε ισόβιο αγώνα δρόμου-δεν κυνηγάει πια την ευζωία, κυνηγάει τον ίσκιο του. Κατόρθωσαν και της ευτυχίας ακόμα να του φτιάξουν απατηλά υποκατάστατα. Περισσότερο τον ξεγελάνε πως την κερδίζει πάρα που του παρέχουν την απόλαυση της. Ποτέ δεν ήταν τόσο φανταχτερή και μαζί τόσο κίβδηλη η χαρά της ζωής. Τόσο ακρυβοαγορασμένη και χωρίς αντίκρισμα. Ποτέ ο άνθρωπος τόσο περιπλανημένος σε ό,τι αφορά το νόημα της. Σε τούτο έγκειται η περιώνυμη «αλλοτρίωση»: Το ανθρώπινο γένος ξεπουλημένο σε μειοψηφείς που το ξεγελάνε με δόλωμα διάφορες επιτήδειες φαντασιώσεις, το αδειάζουν συστηματικά από κάθε έρμα, περιεχόμενο, το έχουν βάλει να δουλεύει ισόβια, κατενθουσιασμένο, για αποκλειστική δική τους απολαβή».

Ο δε διάσημος γιατρού Δρ. Τράλλ γράφει ότι « η χειρότερη από όλες τις ψεύτικες θεωρίες της αρρώστιας βρίσκεται στην αόριστη ιδέα ότι αποτελεί μεν κάτι κακόν η παράβαση του νόμου, ο αμαρτωλός όμως μπορεί να σωθεί με την χρήση ενός φαρμάκου για την τιμωρία.»

Αγαπητέ αναγνώστη, γιατρέ, δάσκαλε, μαθητή, υποψήφιε μαθητή

Ζητούμε επειγόντως και την δική σας υποστήριξη.

Σας καλούμε να σπουδάσετε την Φυσιοπαθητική επιστήμη-την επιστήμη των επιστημών

Έτσι μόνο θα σταματήσουμε τους εμπόρους της βιομηχανίας της αρρώστιας να επενδύουν στον ανθρώπινο πόνο και στις ασθένειες μας.. Αρκετά υποφέραμε. Βοηθήστε να μη συνεχίσει το κακό γιατί έτσι που πάμε, θα πάμε εκεί που μας περιμένει ο καρκίνος, διαβήτης, οι καρδιοπάθειες, τα εγκεφαλικά, για να πάρουμε την χαριστική βολή που μας επιφυλάσσουν τα γιγαντιαία συμφέροντα τα οποία έχουν επενδύσει πολλά πάνω στις αρρώστιες των λαών της οικουμένης.

Ανδρέας Νικολάου /Δρ. Καθηγητής Φυσιοπαθητικών Επιστημών Υγείας

naturae@cytanet.com.cy